

# Grållebladet U – län

Nr. 2/2011 (augusti)

”Skriftställare”: Lars Tideström, Törunda, 72592 Västerås. Tel: 021-55627, E-post: lars.tidestrom@telia.com

## Så var det dags igen – hej på Er !

Tänk att ett halvår går så fort och att vi nu – när detta skrivs – är inne i den verkliga högsommarens ”fruntimmersvecka” med allt vad det innebär med trädgårds och lantbruksarbete – en härlig tid inte sant. Våren och sommaren har bjudit på extremt torrt väder vilket gjort att grödorna på åkrarna inte ser så särskilt pigga ut. Detta i kombination med att - i likhet med förra året - en hel del av åkrarna har måst sås om, gör att fälten ser ut som ”lapptäcken” men det blir väl någon råd med det också – men mera regn behöver vi!

Grålleklubben har varit i farten sedan i vintras och vi mjukstartade med en ”mekarkurs” i februari för att sen följas av alla planerade aktiviteter. Referat och lite bilder från dessa jippon hittar du som vanligt i det här bladet. Vill du se flera bilder rekommenderar jag att du besöker vår hemsida – där finns en hel del att titta på.

Nytt för säsongen är att Västmanlandssektionen har övertagit en s.k. ASEA-grålle som plockats ”hem” till Västerås där den en gång tjänstgjorde för att transportera material mellan Asea:s verkstäder någon gång på 50-talet. Vi tycker att det känns naturligt att ta hand om och att renovera och kunna visa upp den här traktorn – den hör ju hemma här!

I ”blad” nr. 3/2010 berättade vi att Aros Motorveteraner håller på att renovera en liknande traktor och det vore ju kul att kunna visa upp två sådana här lite ”udda” maskiner. Vi får se hur det går!

Nu har vi en hel mängd aktiviteter kvar att genomföra innan det blir säsongsavslutning med skördefest, så ta fram kalendern och reservera tid så du kan delta, med eller utan traktor. På grund av att många av våra ”lantbruksjippon” är starkt väderberoende så vädjar vi till dig att ta kontakt med den ansvarige för att få besked om något har ändrats - så att du inte missar något!

Vi ska också försöka hålla hemsidan ([fergusonklubben.se/vastmanland](http://fergusonklubben.se/vastmanland)) uppdaterad så kika även där.

Här en liten påminnelse om nästa begivenhet:

### *Skörd,Igelsta 20:e och 27:e augusti*

Vi har riggat iordning självbindaren – monterat dukar, rundsmort och trätt knytapparaten och gjort en allmän översyn som är nödvändig för att allt ska fungera.

Nytt för i år är att vi kommer att köra med en bogserad tanktröska som Acke och Mikkel som bäst håller på att renovera och se till att den fungerar.

### **Den 20:e kör vi med självbindaren och den 27:e med tröskan.**

Du är välkommen att hjälpa till eller bara titta och se hur det fungerade för siså där en 60 år sedan – i dag en sevärdhet bland alla moderna och stora maskiner!

*Nu är det bara att hoppas på fint väder !*

## **Då rullar vi vidare !**

Hälsningar från arbetsgruppen/ **Lasse T.**

### Arbetsgruppens funktionärer:

Tord Högström	Sektionsledare	0220-14559	Per Eriksson	Webb-master/Valberedn.	0220-29180
Lars Tideström	Skriftställare	021-55627	Acke Lundholm	Gårdsmästare	021-61005
Mari Johansson	Kassör	070-2957273	Lars Lindkvist	Rättare	070-4474557
Sven Erik- Morberg	Ledamot	0220-43179	Anders Lindmark	Ledamot	0224-740004
Kurt Larsen	Valberedning	0220-17040	Karl-Arne Lundberg	Grålledocter	073-7595079

## **”Detta har hänt” i Grälleklubben Västmanland första halvåret 2011.**

Det här att ”tota ihop” ett referat från våra övningar är inte det lättaste! Det fodras att man själv deltar eller får det berättat. En god hjälp är att gå igenom bildarkivet som fräschar upp ”hårddisken” och till slut kan det bli något. Det bästa är ju förstås att skriva ner sina intryck direkt medan det är i färskt minne – men det blir ju inte gjort! Här är i alla fall det jag kommer ihåg.

### **El - mekarkurs 19:e februari**

Grälledoctor Kalle Lundberg hade budat till kurs i Aros Motorveteraners lokaler och det samlades 16 stycken nyfikna och vetgiriga medlemmar.

Kalle gick igenom hela Grällens elsystem och förklarade inlevelserikt och kunnigt hur allt fungerade och hur man skall undvika att få ”trassel”. Viktigt är att t.ex. använda tillräckligt grova ledningar och att se till att alla kontaktytor är väl putsade. Efter genomgångarna ”haglade” frågorna från församlingen som fick svar på det mesta.

Efter lunch blev det praktiska övningar med att polvända en generator mm. mm.

**Tack Kalle för en instruktiv genomgång och för många fina tips!**



*Nyfikna och frågvisa elever!*

### **Skogsdag 5:e mars**

Webbmaster Per Eriksson ville ha hjälp att frakta ut virke på sin gård Bondängen och det samlades ett tiotal medlemmar samt några nyfikna runt två traktorer som utrustats med timmerkälkar. Vädret var det allra bästa med 15 minusgrader och en fin vårvintersol.

Det handlastades timmer på kälkarna som drogs fram till upplagsplatsen utan större mankemang trots att snön låg djup.

Ett litet missöde var att ett av ekipagen hamnade baklänges i ett dike men kunde med en ”35:as” hjälp komma upp på torra land igen.

I Per:s storstuga bjöds det på såväl fika som lunch och manskapet kunde både mätta och nöjda med dagen köra hemåt. Tyvärr hade jag ej möjlighet att delta så bilderna har tagits av Per o Tord.

**Tack Per för bra arrangemang!**



*Nu är det snart lass!*



*-och än slank den ner i diket!*



*En del jobbade - andra inte!*

### **Årsmöte, sektionen 26:e mars**

Årets årsmöte samlade 27 medlemmar som bänkade sig i Aros Motorveteranernas lokaler. Tord hälsade församlingen välkommen och fick agendan godkänd. Det blev omval av klubbens samtliga funktionärer och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Tord informerade om att vi blivit erbjudna att överta en s.k. Asea-grälle, men att beslut ej fattats.

Acke hade i vanlig ordning bakat frallor på ”vår” säd och som han och Mari hade brett snygga mackor av – smakade förträffligt till kaffetåren.

Vi visade ett bildspel från förra årets aktiviteter och gick igenom kalendern för år 2011. Kalle Grälledoctor informerade om sina mekarkurser samt om en veterantraktorträff i sektionens regi.

Det hela slutade med allmänt ”babbel” och försäljning av mjölpåsar som Acke hade paketerat.

### Mekarträff, Åvestbo/Fagersta 2:a april

Kalle Lundberg och Anders Lindmark stod för det här arrangemanget och ca 15 medlemmar kunde lyssna till en hel rad med tips från Grålledoctorn. Han gick igenom elsystemet och lärde ut hur man felsöker om något har blivit galet och hur man undviker att fel uppstår. Det kom många frågor från församlingen och vitsen med dessa träffar är just att dra lärdom av varandras erfarenheter – och så blev det ju naturligtvis!

Vi höll till i Hemvärnets lokaler och till lunch hade Anders ordnat med att hemvärnets ”koktrosskillar” lagade mat. Det blev pannbiff med lök och vi lät oss väl smaka!

Efter maten blev det lite praktiska övningar samt fortsatt mingel och erfarenhetsutbyte. Fagerstaposten var där med en reporter som dagen efter hade en fin artikel om vår klubb i sin tidning. Det var Sune Swan som hade ordnat med detta – ett bra initiativ som får oss ännu mer kända!

**Tack Kalle, Anders och Sune för en fin träff!**



*Gänget samlat utanför hemvärnsgården.*



*Glada "nunor", (fr.v), Sune "Fimpen", Anders o Thomas.*



*Kalle Grålledoctorn (tv) i samtal med Henry Eriksson.*

### Hämtning av ASEA-grållen 16:e april

Det hade beslutats att sektionen skulle överta den här Asea-traktorn som fanns på Orust i Bohuslän och som ägdes av grållemedlemmen Bo Isaksson. Anders Lindmark ställde upp med släpkärra och en kraftig dragbil och Tord och jag följde med som ”matsäck”.

Körde de 35 milen och hittade Bo på hans gård ungefär mitt på Orust. Vi bjöds på fika och visades runt bland hans samlingar av redskap och gamla traktorer – en mäktig upplevelse med många märkliga och ovanliga ting!

Lastade på vårt ”nyförvärv” som Anders surrade fast efter alla konstens regler medan Tord och jag fick lyssna till en gammal Zetor som Bo startade upp och demonstrerade.

Före hemgång körde vi en runda på ön som har en märklig natur med massor av bergknallar och vackra vyer ut över havet. Bo guidade oss och berättade om öns historia samt hur Grålleklubben arrangerar träffar och kör rallyn i denna mäktiga natur – **tack Bo det var intressant att höra och se!**

**Sen åkte vi hem!**



*Tänk att få åka Grålle med såna här vyer!*



*Bo startade upp sin Zetor – vilken tomgång den hade!*



*"Nyförvärvet" på plats och Anders dirigerar.*

### Vårsådd, Igelsta 30:e april

Det här vårbruket hade jag tyvärr inte möjlighet att delta i så Tord har ”punktat” ner vad det var som hände och bilderna har tagits av Emma Hermansson. **Tack Emma och Tord för materialet!**

Det kom sammanlagt 10 traktorer varav en från Stockholmssektionen (Bengt Widman) som ville ”rasa” sin diesel med lite tuffare tag än vanligt.

Gårdsmästaren Acke och Rättar-Lasse hade ordnat med fyra harvar så med Bengts och Maris blev det totalt 6 stycken, om jag nu räknat rätt. Tords Guldkalv med flaggstång ställdes upp utmed Salavägen och signalerade att något var på gång – det innebar att många stannade till och var nyfikna på vad som var på tapeten. Det var tidvis väldigt många åskådare och där det vackra vädret säkert bidrog till detta!

Efter sladdning och harvnigar spreds det konstgödsel och därefter såddes både korn och havre samt drogs en ”repa” med ärtor – så att vi ska få soppa även nästa år. Häromdagen var jag förresten ute och plockade en pyts som vi kokade och doppade i smält smör – **då tycker jag det är sommar!**

Rättar-Lasses mamma hade kokat ärtsoppa på ärtor från Viggby som ”matmästaren” Anders Lindmark serverade till lunch medan man kunde studera ”nyförvärvet” från Orust. Anders hade lastat den på en kärra och kört ner den från Västerfärnebo.

**Tack Acke och Lasse samt till alla som deltog och såg till att det blev en fin dag!**

*Var det nu så här det gick till – frågar jag ängsligt?*



*Fem harvar på banan.*



*Acke Gårdsmästare instruerar den nya generationen*



*Thomas basar på såmaskinen och ”parveln” lär sig!*



*Två Grällar! Den ena fick inte vara med – men var nyfiken!*



*Mathias Jansson fyller på utsäde i såldådan.*



*Så var det fikadags med Asea-grällen som bakgrund.*

### **Hölaskörning, Åsby/ Hallstahammar 7:e maj**

Åsby/Skanzendagen är årligen återkommande och det kommer alltid mycket folk. Som vanligt blev vi tillfrågade att delta att köra ungar i ett hölass. Det är märkligt att det är så kul att åka vagn och vi hade fullt upp att göra hela dagen med att köra. Det var inte bara ungar som ville åka utan man såg både föräldrar, mor- och farföräldrar” äntra vagnen.

Trots att vi hade frivillig avgift fick vi ihop en försvarlig summa till klubbkassan, men det var kanske farfar och farmor som bidrog mest och alla tycktes trivas i det fina vädret!

**Det blev ju bra det här!**



*Nöjda och glada passagerare.*

### **Veterantraktorträff, Brånsta/ Romfartuna 21:a maj**

Grälledoctorn arrangerade en träff för veterantraktorer där alla var välkomna som hade något att köra med. Det dök upp ett femtontal klenoder och här liksom vid vårsådden hade Tord ställt upp ”flaggtraktorn” nära Salavägen vilket gjorde att många nyfikna stannade till och ville beskåda rariteterna.

På stället vi besökte – en gammal lanthandel – hade ägaren laddat grillen med korv och hamburgare och serverade även fika med tilltugg. Han är även en hängiven veteranbilsentusiast – så därför detta!

Vid långborden utanför gick det till som vanligt, med en massa snack och historieberättande om framförallt svunna tider, men även om nutidens traktorägande och dess vedermodor och glädjeämnen!

Det var ju förstås många grällar på plats men en hel del ”röd/grön röra” (Munktellare och Volvo) även dom snygga att titta och lyssna på! Asea-grällen fanns på plats och kunde beskådas på Anders kärra.

Bland dom snyggaste var ju Kalle Lundbergs Ford 9N som han renoverat till näst intill nyskick!

En annan traktor ”som stack ut” var en David Brown 990 som vår medlem Philip Ingemarsson hade lagt ner hela sin själ på att få i skick som ny – nästan i klass med Mari Johanssons MF 35:a som var uppställd bredvid.

Bakom lanthandeln fanns en ”skrotgård” där man hittade en massa klenoder och bland annat en pampig gammal LINCOLN som inte såg ut att vara helt hopplös att renovera – hoppas vi får se den på vägarna framöver!

**Tack Kalle för ett nytt fräscht initiativ – det kan ju bli mera av det här!**



*Ett femtontal traktorer samlades vid den gamla lanthandeln*



*Philip Ingemarssons nyrenoverade David Brown 990!*



*Det var mycket snack på gårdsplanen!*



*”Ljugarbänken” fullsatt.*



*Torbjörn Wahlgren och Kalle Lundberg - som käkar macka.*



*En fin gammal Lincoln inne på ”skrotgården” !*

### **Westerqvarnträff, 6:juni m.fl.**

Hela sommaren och varje måndag anordnar ägaren Sigvard Eriksson en veteranbilsträff som samlar ca 2-300 bilar varje gång. Vi har blivit inbjudna att delta med våra traktorer och vår medlem Urban Strandberg har sett till att vi får en fin uppställningsplats vid infarten till området, där vi syns rejält.

Vi är kanske inte så många varje gång men eftersom vi syns så kommer många och vill veta mera om oss och det har resulterat i en hel del nya medlemmar – och det är ju bara att tacka och ta emot!

**Bra jobbat Urban – fortsatt!**



*Det kom en hel del – Tord spanar ut över området!*



*Urban och Sven-Erik Appelqvist snackar ihop sig.*



*Tord drar ensam hem med två grållar – via ett fiffigt drag!*



*Det är folkfest och ”mingel” på Westerqvarn varje måndag.*



*Sigvard Eriksson (th) berättar för Urban – ”det kom 260 veteraner i dag – inte illa va”!*



*30 grader varmt och solsken – kan man annat än trivas!*

### Listaträffen, 12:e juni (pingstdagen)

Min hustru Ann-Mari hade rensat i en rabatt utanför vår stallvägg och skulle dra upp en rot som inte hörde hemma där - trillade baklänges och fick en spricka i bäckenbenet. För mig att köra till Lista var därför inte möjligt – hon behövde min assistans. De här raderna är således "hoptotade" med ledning av vad dom som var med har berättat och bilderna har levererats av sektionsledaren. **Tack Tord!**

För min del började det med att ett kraftigt regn/åskväder passerade kl.5 på morgonen och att jag i vanlig ordning satte mig på verandan för att kolla att det inte var några blixtar som skulle tända eld.

Strax före kl.6 dök Mari Johansson upp för att hämta sin 35:a som efter förra helgen varit parkerad på gårdsplanen. Den tankades och i hällande ösregn drog hon iväg mot Horns kafé där det var "startpunkt". **Det kändes ärligt talat lite kymigt**, men rätt så skönt, att under ett paraply kika på avfärden och att själv slippa köra i det här verkliga busvädret. Men visst hade det ju varit kul, det skulle ha blivit 10:e gången på rad att köra till Lista!

Det var bara fyra Grällar som kom till "start" och som i fortsatt hällande regn ändå drog till Lista. Lagom till att de närmade sig målet tittade solen fram och ordningen med att det brukar vara fint väder var återställt! Mari fick en "grällepläd" runt axlarna – hon var den enda som hade kört "nedcabbat" och var rejält blöt och frusen, men skam den som ger upp. **Du är en "pärla" för oss och sektionen!**

Det var inte som vanligt en uppslutning med över 200 traktorer men kanske 100 - inte illa med tanke på förhållandena. Det kördes sedvanligt ett "rally" på ett par mil på skitiga vägar, men vad gör väl det, bara man har skoj. "Grällehären" drog hemåt och vad jag förstått hade det trots alla motigheter med regn och annat varit trivsamt ändå. Sådana här incidenter skapar ju också en gemenskap som man kan garva och ha roligt åt i efterhand! Det hela avslutades med att Sven-Erik Morberg och hans hustru bjöd på fika i Herrskogen och att Mari med en "skitig" traktor kom vägen förbi Törunda för att tanka – **och sen köra ytterligare 3.5 mil hem!**

**Det här är entusiasm det!**



*Det var blött, kallt och blåsigt – men fikat på vägen gjorde susen!*



*Vi var nästan ensamma när vi kom – men det slutade att regna!*



*Det var något "strul" i framvagnen – kanske en fuktskada?*



*Mari under en Grällepläd. Det kunde hon behöva efter den resan!*



*Det droppade i alla fall in kanske 100 traktorer till slut!*



*Innan hemfärd blev det prisutdelning och auktion.*

**Det var det mesta av vad som hänt på "Grällefronten" tills nu!  
Hälsningar från arbetsgruppen via "skriftställaren" Lasse T.**

**Ps.**

**Hoppas Du nu har möjlighet att vara med oss på resterande arrangemang – det drar som sagt snart ihop sig till skörden, och sen går allt slag i slag. Kika i kalendern och på hemsidan – [fergusonklubben.se/vastmanland](http://fergusonklubben.se/vastmanland) ! Ds.**